

WAAR GA JIJ DE EEUWIGHEID DOORBRENGEN?

“Nu is het de wel aangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!”

2 Korinthe 6 vers 2b

Door: I. h. Meijer

Alle Bijbelteksten komen, bewust, uit de Statenvertaling, waarom?

Zie op mijn website: www.bedelingdergenade.nl, op de openingspagina bij “Welke Bijbel”

Inleiding

Weet wel dat God NIET de veroorzaker is van het coronavirus of andere rampen zoals dat door veel mensen, en ook voorgangers wordt beweerd! Wij leven in de genadetijd waarin God wil dat alle mensen worden behouden en daartoe gebruikt Hij, in de bedeling der genade waarin wij leven, geen rampen om de aandacht op Zich te vestigen! God wil dat “alle” mensen zalig (behouden) worden. Zie:

“1 Timotheüs 2: 1-7: 1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; 2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4 Welke wil, dat alle mensen zalig (= behouden) worden, en tot kennis der waarheid komen. 5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 6 Die Zichzelfen gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; 7 Waartoe ik (Paulus) gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.

De verzen 1 en 2 zeggen ons waarvoor we als gelovigen moeten bidden. Maar wat moeten we bidden? Wat moet de inhoud zijn van dat gebed? Het antwoord vindt u in vers 4! Dus bidden voor de genoemde “alle” mensen dat ze het evangelie der genade Gods zullen gaan geloven en daardoor behouden worden of zalig worden. Vaak wordt er om wijsheid gebeden voor allen die in hoogheid zijn maar dat is ongepast en niet de inhoud van bovengenoemde verzen.

Ben jij, als Christen, bang om te sterven?

Als jouw antwoord “Ja” is, waarom en waarvoor ben je dan bang?

Het corona-virus ziet de persoon niet aan, wij allen lopen het risico om op de één of andere manier besmet te worden met de kans om te sterven. Hoe moet een Christen persoonlijk naar het sterven kijken. Niemand van ons weet wanneer, of waardoor, ons leven wordt beëindigd. Eén ding moet een Christen wel weten en dat staat in Matth. 10:28 en is als een algemeen principe toepasbaar:

“Matth. 10:28:vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.

Met andere woorden: we hoeven, als Christenen, niet te vrezen voor de dood. Zie wat de Apostel Paulus zegt in Fil. 1:21 en 23: “

21 Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin..... 23..... om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.

Denk jij, die dit leest, daar ook zo over? Of ben je daar niet zo zeker van?

Wat zegt de Bijbel over de tijd waarin wij leven?

De maatschappij, de samenleving waarin wij leven, is sterk aan het veranderen. Men heeft de verbinding met God en Zijn Woord, de Bijbel, steeds verder losgelaten of aangepast aan de huidige cultuur. Een ieder doet, geestelijk gezien, wat hem goeddunkt. Moet je eens kijken op www.kerkzoeker.nl en dat is nog lang niet alles! Hoe kan dat?

Opmerking: Allereerst moet je weten dat wij NIET onder de Wet (van Mozes) zijn maar onder de genade (Rom. 6:14). Ook moet je weten waarom de Wet is gegeven. Velen denken dat God de Wet heeft gegeven opdat de mensen zich er aan zullen houden om behouden te worden. Dat is een compleet verkeerde voorstelling van zaken. Er is niemand die de Wet kan houden. De Wet is gegeven opdat degene die onder de Wet is gaat begrijpen dat hij de Wet niet kan houden en daarom een Verlosser nodig heeft. De Wet is de Tuchtmeester tot Christus (zie bijvoorbeeld Gal. 3:24; Jac. 2:10; en Rom. 3:10-12).

De geïnspireerde Apostel Paulus zegt het volgende over de tijd waarin wij leven:

*"2 Timotheüs 3:1-4: 1 En weet dit, dat in **de laatste dagen** ontstaan zullen zware tijden". 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf (egoïstisch), geldgierig, laatzinnig, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, 4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;*

De laatste dagen

Volgens de Bijbel leven wij (2 Tim. 3:1-4) in de laatste dagen, dat zijn NIET de laatste dagen van de wereld, maar de laatste dagen van de periode waarin wij nu leven; de Bijbel noemt dat "*de bedeling der genade Gods* (Ef.3:2)" ("bedeling" betekent: uitdeling; het uitdelen van...). Niemand weet wanneer deze periode wordt beëindigd. Het zou vandaag kunnen gebeuren maar het kan ook nog een bepaalde tijd duren. Het definitieve einde van deze periode zal gekenmerkt worden door het feit dat alle ware christenen van deze aarde zullen worden opgenomen om de Heere tegemoet te gaan in de lucht (1 Thessalonicenzen 4:13- 18 en 1 Kor. 15:51-54). De achterblijvende mensen, veruit het grootste deel van de wereldbevolking, gaan een verschrikkelijke tijd tegemoet waarin je niet graag zou willen leven. De Bijbel noemt dat de (grote) Verdrukking. In de periode van de Verdrukking, die zeven jaar duurt, is het NIET meer mogelijk om behouden te worden volgens het evangelie dat de Apostel Paulus predikt! Die periode, de bedeling der genade Gods, is dan definitief voorbij!

Na de laatste dagen van de huidige bedeling

Dan zullen er Goddelijke oordelen over de aarde komen waarbij het corona virus eigenlijk niets voorstelt. Miljarden mensen zullen sterven! Als u daar meer over wil weten moet u het boek "Openbaring van Jezus Christus" lezen en bestuderen. Tegen deze oordelen kunnen de mensen niets doen, ze komen zondermeer, men kan er geen medicijn voor maken! Nu vraagt jij je af waarom deze in de Bijbel genoemde oordelen over deze wereld komen. Het antwoord is dat, bijna alle, mensen God en het Woord van God, de Bijbel, hebben verworpen en zijn hun eigen, goddeloze, gang zijn gegaan (ONGEHOORZAAMHEID). God heeft hiervoor reeds duizenden jaren geleden gewaarschuwd maar weinigen trekken zich er iets van aan. Zelfs in de genoemde (grote) Verdrukking zullen de meeste mensen God blijven verwerpen en zullen ze uiteindelijk voor de grote witte troon van God moeten

verschijnen om veroordeeld te worden waarna ze, voor eeuwig, worden geworpen in de poel van zwavel en vuur. Ik zeg dit niet om je angstig te maken maar juist om te waarschuwen. Lees Openbaring 20:11-15.

Heb jij de Heilige Geest ontvangen “nadat je geloofd hebt”?

*“Ef. 1:13-14: 13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt (1 Kor. 15:1-4); in Welken gij ook, **nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte**; 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.*

*“2 Tim. 1:13-14: 13 Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij (Paulus) gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is. 14 Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door **den Heiligen Geest, Die in ons woont**.*

*“1 Kor. 2:9-16: 9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 12 **Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn**; 13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 14 **Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden**. 15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. 16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.*

Uit het voorgaande moge duidelijk blijken dat de “natuurlijke mens” de dingen niet kan begrijpen die des Geestes Gods zijn. Het moge duidelijk zijn dat de in de gelovige inwonende Heilige Geest ons “leert” om de geestelijke dingen te begrijpen als we de Bijbel bestuderen.

Het belang van Bijbelstudie

Al hetgeen ik tot nog toe heb genoemd vindt u in de Bijbel. Let op: De hele Bijbel is VOOR ons geschreven maar niet alles in AAN ons geschreven om te gehoorzamen. De Bijbel zegt hierover:

“Voor” ons:

*“2 Timotheüs 3:16: **Al de Schrift** (de gehele Bijbel) is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;*

De Statenvertaling zegt ook:

*“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, **die het Woord der waarheid recht snijdt**. (recht snijden betekent: op de juiste wijze verdelen).*

In de King James Bible staat deze tekst nog duidelijker:

“Study to shew I (studeren) thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.

Deze tekst, 2 Tim. 2:15, is in de NBG vertaling onduidelijk:

*“2 Tim. 2:15: Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, **doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.***

Het zogenaamde “recht snijden” komt er op neer dat voor ons, als leden van het lichaam van Christus (Ef. 1:19-23), de brieven van de Apostel Paulus, Romeinen tot en met Filémon, de leer bevat die op ons van toepassing is. Waarom is dat zo? Omdat de Apostel Paulus de Apostel der Heidenen is, en dat zijn wij! Zie Rom. 11:13. Laat u niet misleiden! Paulus heeft het evangelie dat hij verkondigt rechtstreeks ontvangen van de Heere Jezus Christus (Gal. 1:6-12)! Dat evangelie vindt u in 1 Korinthiërs 15:1-4. We moeten, mogen, de hele Bijbel lezen volgens 2 Tim. 3:16, zie boven, met inachtneming, met betrekking tot de uitleg, van de aan ons gerichte brieven van de Apostel Paulus, Romeinen tot en met Filémon.

Het is zeer nuttig als iemand van de inhoud van de Bijbel op de hoogte is en wel speciaal van de inhoud die op ons van toepassing is in deze tijd van genade (Rom. 6:14). In veruit de meeste kerken wordt een onzuivere, of onduidelijke, evangelie boodschap gebracht waardoor veel kerkgangers een valse hoop hebben, of geen zekerheid hebben, aangaande hun redding c.q. behoudenis. Velen worden zagezegd op het verkeerde been gezet. Is dat de schuld van de predikant/voorganger? Ook, maar de gelovige moet ook zelf de Bijbel bestuderen naar het PRINCIPE van Handelingen 17:10-11:

*“10 En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden; 11 En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, **onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.***

Opmerking: Heeft u wel eens overwogen dat iemand die geen zekerheid van zijn/haar geloof heeft eigenlijk een ongelovige is? Dat mag hard aankomen maar zo iemand gelooft dan niet hetgeen God tot ons, als leden van het lichaam van Christus, zegt in Zijn Woord, de Bijbel! Het evangelie, in 1 Kor. 15:1-4, is toch duidelijk:

“1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig (behouden worden, het eeuwige leven ontvangen, zie bijvoorbeeld Rom. 6:23) wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik (Paulus) het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”.

Duidelijker kan het niet!

Waarschuwing

Het komt hier op neer dat we, in de Bijbel, moeten controleren of hetgeen de predikant/voorganger, of wie dan ook, zegt of heeft gezegd, overeenkomt met de gezonde woorden van de Apostel Paulus. Iedere Christen moet zich uiteindelijk zelf verantwoorden voor de rechterstoel van Christus (Romeinen

14 vers 10 en 2 Korinthe 5 vers 10), niet om veroordeeld te worden maar om beoordeeld te worden en afhankelijk van die beoordeling al dan niet loon te ontvangen.

“Rom. 14:10:Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.

“2 Kor. 5:10: Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus,.....”.

Opmerking: De rechterstoel van Christus moet niet verward worden met de grote witte troon uit Openbaring 20:11-15. Vóór die troon komen alle ongelovigen, van alle tijden, om veroordeeld te worden tot “de poel des vuurs”.

Het ontvangen van “loon”

Paulus schrijft in 1 Korinthe 3:10-15:

“Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 11 Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 12 En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; 13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch also als door vuur.

Let wel: Voor de rechterstoel van Christus (2 Kor. 5:10 en Rom. 14:10) kun je NIET verwijzen naar jouw predikant of voorganger, of iemand anders, je moet jezelf verantwoorden en kunt niet op anderen terugvallen! Het is teleurstellend dat er veel mensen zijn die, als je hen verteld dat tot hen niet de juiste evangelie boodschap wordt predikt, ze in het algemeen reageren door te zeggen:

--Waar bemoei jij je mee.

--Weet jij het misschien beter.

--Heb jij er voor gestudeerd.

--Onze predikant heeft er voor gestudeerd.

--Wij betalen hem er toch voor.

--Je weet niet waarover je praat.

--Daar wil ik niet over praten.

Dat zeggen ze in bijna alle gevallen omdat ze geen of te weinig Bijbelkennis hebben om iets te weerleggen. Weet jij wel dat dat zeer gevaarlijk is? Weet je ook waarom? Omdat de duivel zich, in de bedeling der genade Gods, verandert als een engel des lichts, lees 2 Kor.11:14-15. Hoe kun jij de geestelijke zaken onderscheiden als daarvoor jouw de kennis ontbreekt? Je moet de “wapenrusting Gods” aan doen, anders kun je geen stand houden! Lees Ef. 6:10-17.

Opmerking: In 1 Petrus 5:8 staat:

“Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

Deze tekst is niet aan ons, als leden van het lichaam van Christus, gericht maar heeft betrekking op Israël in de Verdrukking, “de benauwdheid van Jakob” (Jeremia 30:7). Een briesende leeuw maakt zichzelf kenbaar maar als de Satan zich verandert als een engel des lichts is het, zonder voldoende Bijbelkennis, niet mogelijk om hem te weerstaan, hij zal je verleiden.

Een onjuiste voorstelling van zaken

Weet u wat veel mensen onterecht denken of geloven? Dat Hebreeën 13 vers 17 momenteel van toepassing is op de leden van het lichaam van Christus:

“Hebr. 13:17: Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.

Hieruit trekken ze voor zichzelf de conclusie dat ze voor de rechterstoel van Christus kunnen verwijzen naar de voorganger(en). Nee dus! We zijn allen individueel verantwoordelijk! (Romeinen 14 vers 10 en 2 Korinthe 5 vers 10).

In bijna alle soorten Bijbels staat de aanhef “De brief van de Apostel Paulus aan de Hebreeën”. Weet wel dat het zojuist genoemde door mensen is bedacht, dat komt NIET uit de grondtekst. Hebreeën zijn Joden, Paulus heeft die brief NIET geschreven. De brieven Hebreeën tot en met Openbaring van Jezus Christus” zijn Joodse brieven.

De Apostel Paulus zegt nergens in zijn brieven dat we onze voorgangers moeten gehoorzamen, we moeten de gezonde leer van de Apostel Paulus gehoorzamen en Paulus volgen zoals Paulus Christus volgde. In één van de laatste brieven van Paulus staat in 2 Tim. 2:2:

“En hetgeen gij (Timotheüs) van mij (Paulus) gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.

Het voorgaande geldt niet alleen voor Timotheüs, zie:

“1 Kor. 11:1: Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.

Zie ook 2 Kor. 5:19-21:

*“19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelfen verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 **Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.** 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.*

Ben jij, op de één of andere manier, ook een gezant (ambassadeur) van Christus? Zoals de landen een vertegenwoordiger, een ambassadeur, hebben in een vreemd land zo zijn wij ambassadeurs van Christus hier op aarde; de aarde is voor ons dus een vreemd land. Ons burgerschap/wandel is in de hemelen volgens Fil. 3:20. We zijn dus hemelburgers.

Ter overdenking: Zou een gezant van Christus in een vreemd land in de politiek kunnen gaan?

Op mijn website www.bedelingdergenade.nl staat onder “boeken” het boek: “De brief aan de Hebreeën”. Aan het begin van dat boek, op bladzijde 3, vindt u de uitleg waarom Paulus de brief aan de Hebreeën NIET heeft geschreven.

Weet je 100% zeker dat je behouden bent?

Als je dit alles hebt gelezen dan zou je je zich af kunnen vragen: Wat moet ik (zelf) doen om behouden te worden? Er zijn mensen die menen veel goede werken voor God te moeten doen om door Hem geaccepteerd (behouden) te worden. Dit is een kolossale en onbijbelse denkfout. We moeten, in de huidige bedeling der genade, niet kijken naar hetgeen wij voor God hebben gedaan, MAAR KIJKEN, EN GELOVEN, NAAR HETGEEN GOD VOOR ONS, IN CHRISTUS JEZUS, HEEFT GEDAAN! Zie Efeziërs 2:8-9:

“8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

“Ef. 1:13b:..... in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

Ziet u wel dat er helemaal geen werken nodig zijn om behouden te worden. Als iemand verzegeld is met de Heilige Geest dan is er niemand die dat zegel kan verbreken. Ook de wijze waarop men leeft, nadat men gelovig is geworden, niet omdat wij niet weten wat er in de mens omgaat. Ef. 2:10 geeft aan wat God dan van u verwacht:

“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Let wel: we worden, eerst, uit genade en door het geloof behouden, vers 8, en daarna volgt vers 9. Je behoudenis staat dan alreeds vast!

Nu komt het voor dat mensen gelovig zijn geworden en er, om welke reden dan ook, verder weinig meer mee doen, deze mensen zijn en blijven behouden want ze zijn verzegeld met de Heilige Geest (Efeziërs 1:13). Nu zou men kunnen denken: nu kan ik dus mijn oude leven voortzetten want ik ben toch behouden. Zie echter Rom. 6:1-11:

“ 1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? 2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? 3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; 9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. 10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. 11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.

Opmerking: De in deze verzen genoemde “doop” is NIET de waterdoop maar de doop waarmee Christus is gedoopt, zie Lukas 12:50. In 1 Kor. 1 vers 17 staat duidelijk dat Christus Paulus NIET heeft gezonden om te dopen.

“Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen,opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.

Ik heb de tussenzin: ‘*maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden*’ opzettelijk weggelaten zodat heel duidelijk wordt dat de waterdoop het kruis van Christus verijdeld (belet). Voor

veel Christenen zal dit niet gemakkelijk binnenkomen! We zijn (te) zeer gehecht aan onbijbelse tradities. Zie op mijn website, www.bedelingdergenade.nl, onder "boeken": "**Wat de Bijbel zegt over de doop**". De "inhoud" van dat boek staat achterin het boek op bladzijde 179 en 180.

Enige toelichting

God heeft, ongeveer 2000 jaar geleden Zijn Zoon Jezus Christus geboren laten worden in Bethlehem om, na Zijn aardse dienst aan het volk Israël, door Israël gekruisigd te worden. Hij, Jezus Christus, de Zoon van God, werd daar op Golgotha ter dood gebracht, het Joodse volk had Hem aan moeten nemen als hun Messias, maar ze hebben Hem, op enkelen na (genaamd de "kleine kudde"), verworpen. Het was in eerste instantie de bedoeling van God om het evangelie van het koninkrijk de wereld in te brengen door een bekeerd Israël. Omdat Israël zich, als volk, niet heeft bekeerd zou er dus geen evangelie naar de Heidenen (dat zijn wij!) gaan. God heeft er toen in voorzien dat er een ander evangelie (Hand. 20:24), buiten Israël om, naar de Heidenen zou gaan en heeft daarvoor Saulus, later Paulus genoemd, geroepen, hij wordt in de Bijbel de Apostel der Heidenen genoemd (Rom. 11:13). Het evangelie dat de Apostel Paulus verkondigt wordt "*het evangelie der genade Gods*" of ook wel: "*het evangelie van Christus*" genoemd. Het genoemde evangelie (evangelie betekent goede boodschap) moet, zonder onderscheid, worden verkondigt aan alle mensen, Joden en Heidenen.

Deze evangelie boodschap houdt in dat we ALLEN, zonder uitzondering, gezondigd hebben (zie Rom. 3:10-12 en 23) en een Verlosser nodig hebben om behouden te worden. Als we dat van harte erkennen dan zegt de Apostel Paulus:

"1 Korinthe 15: 1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

"Romeinen 4:25: Welke (Christus) overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Uiteraard zal iemand, die het voorgaande werkelijk geloofd, meer willen weten over God en de Heere Jezus Christus; daarvoor hebben we de Bijbel met, speciaal voor ons, daarin de door de Apostel Paulus geschreven brieven, namelijk: Romeinen - 1 en 2 Korinthe - Galaten - Efeziërs - Filippenzen - Kolossenzen - 1 en 2 Thessalonicenzen - 1 en 2 Timotheüs - Titus en Filémon; deze brieven zijn als het ware onze privé post. Over de volgorde van de brieven zijn niet allen het eens.

Opmerkingen:

--Al de genoemde brieven van Paulus zijn te herkennen aan de eerste verzen in het eerste hoofdstuk.

--De brieven "Galaten" – "1 en 2 Thessalonicenzen" – "1 en 2 Korinthe" en "Romeinen" zijn door Paulus geschreven in de zogenaamde "Handelingen periode". Dat is belangrijk om te weten daar Paulus in deze brieven altijd eerst naar de synagoge der Joden ging (eerste de Jood en ook de Griek,

Rom. 1:16) alwaar hij Joden en Proselieten ontmoette. Om deze reden vindt je in deze brieven nog vaak verwijzingen naar de Wet.

--Wie de brieven van de Apostel Paulus wil bestuderen, dus niet alleen lezen, moet beginnen met de brief aan de Romeinen. Niet, zoals vaak wordt aanbevolen, met het evangelie naar Johannes. De evangeliën Mattheüs – Markus – Lukas en Johannes behoren tot het oude testament! Waarom? Omdat het nieuwe testament eerst actueel wordt na het sterven van de Here Jezus Christus aan het kruis, leest u Hebr. 9:15-17. Zowel het oude als het Nieuwe Testament heeft God gesloten met Israël, zie Rom. 9:4 en NIET met ons. Wij zijn als gelovigen NIET onder het nieuwe verbond/testament, dus NIET onder de wet, maar onder de GENADE, zie Rom. 6:14.

Wel zijn wij hun (Israël) geestelijke goederen deelachtig geworden: Zie:

“Rom. 15:27:want indien de heidenen hunner geestelijke goederen deelachtig zijn geworden,.....”..

We hoeven hen niet meer te voorzien van lichamelijke goederen, er was toen armoede onder de gelovige Joden (de kleine kudde) te Jeruzalem omdat ze werden vervolgd door ongelovige Joden.

Het “verdelen” van de Bijbel

De Bijbel wordt verdeeld, in grote lijnen, in: “Eertijds” – “Maar nu” en de “Toekomstige eeuwen”. Wij leven in het “maar nu”. Het “eertijds” is geweest en de “toekomstige eeuwen” gaan over Israël en komen na de opname van de gemeente. Een nog kortere verdeling is: “profetie” met betrekking tot Israël en “Verborgenschap” met betrekking tot ons als leden van het lichaam van Christus (zie onder andere Efeziërs 3:1-9). Zie op mijn website, onder “boeken”: **“De Verborgenschap”** en de **“Uitdeling der genade Gods”**.

God zegt in:

"2 Korintiërs 6:2:..... nu is het de wel aangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!"

De mensheid is gewaarschuwd! Die "wel aangename tijd" gaat op een gegeven moment, wie weet hoe spoedig, definitief voorbij.

Ik hoop dat jullie, die dit lezen, tot nadenken worden gestemd als jullie dit korte, niet volledige, door mij geschreven artikel, hebben gelezen, **de uiteindelijke beslissing ligt bij aan jezelf**, stel niet uit tot morgen want we weten niet wanneer we, door wat dan ook, zullen sterven of wanneer de Heer ons komt halen. Zie 1 Thess. 4:13-18.

De Heere bevelen.

Lupko Meijer.

l.h.meyer@ziggo.nl

www.bedelingdergenade.nl

Opmerkingen:

--U mag het voorgaande vrijelijk doorgeven aan belangstellenden.

--Vragen zijn welkom, als ik het niet weet zal ik dat ook kenbaar maken.

--Commentaar, ondersteunt door de Bijbelteksten, in de context en in de juiste bedeling, zijn ook welkom.

--Bedenk steeds het grote verschil tussen de Bijbel "lezen" en de Bijbel "recht gesneden" te bestuderen.

--Zonder het begrijpen van 2 Tim. 2:15 is de Bijbel niet uit te leggen en spreekt de Bijbel zich als het ware zelf tegen. Zie op mijn website, onder "boeken", onder andere: "Spreekt de Bijbel zichzelf tegen". Omdat zeer velen het "recht snijden" niet kennen past men vaak het "vergeestelijken" toe waardoor de ware betekenis verloren gaat.

De Bijbel heeft toch gelijk

De psycholoog Freud gaat uit van het principe dat ieder mens op zich goed is. Dat is een enorme misvatting en gaat lijnrecht tegen de Bijbel in. Dit principe betekent dus dat, als iemand de fout ingaat, het altijd aan een ander of aan zijn omgeving ligt. Dit principe heeft al, en nog steeds, heel veel kwaad tot gevolg gehad.

Een Bijbels voorbeeld hiervan is de "zondeval"

Adam gaf Eva de schuld:

"Gen. 3:12: Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten.

Eva gaf de slang de schuld:

"Gen. 3:13: En de Heere God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.

Het "een ander de schuld geven" is stevig verankerd in onze samenleving, ook wij zelf maken ons daar vaak schuldig aan, sommigen gaan soms zover dat ze zelfs God beschuldigen! Er wordt wel eens gezegd dat, als je met je vinger naar een ander wijst, er drie vingers naar jezelf wijzen; hoe waar is dat vaak voor ons allen.

De Bijbel zegt in Rom. 3:10-12 en 23:

10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; 11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot één toe.....23 Want zij (de mensen) hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

Daarom hebben we **de** VERLOSSER, Jezus Christus, nodig. (2 Kor. 5:21).

Dus nogmaals: **Waar zul jij de eeuwigheid doorbrengen?**