

HOOFDSTUK 11 VAN DE BRIEF AAN DE ROMEINEN

(uit: Savedbygrace.com)

Opmerking van de vertaler: Alle teksten komen, bewust, uit de Statenvertaling, Waarom? Zie mijn website www.bedelingdergenade.nl onder "Welke Bijbel" bovenaan het voorblad.

Er is veel verwarring en misverstand rond Romeinen hoofdstuk 11, speciaal de verzen 16 - 24. Daarom zullen we in deze studie dit hoofdstuk van dichtbij bekijken. Leert het dat je je redding kunt verliezen? Leert het universele verzoening? Als we de door God voorgeschreven Bijbelstudiemethode uit 2 Timotheüs 2:15 toepassen, zullen we beginnen te zien waar dit hoofdstuk eigenlijk over gaat. En waar het over gaat, kan voor u een verrassing zijn.

"Rom.11:16-24: 16 En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. 17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, 18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u. 19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeent worden. 20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. 21 Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare. 22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouden worden. 23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten. 24 Want indien gij afgehouden zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden?"

Voor het grootste deel zullen we vers voor vers gaan, maar we kunnen ook verschillende verzen tegelijk bekijken. Maar eerst moeten we een algemeen leerstellig overzicht geven van het boek Romeinen om ons perspectief op hoofdstuk elf in te passen.

De brief aan de Romeinen

Het boek Romeinen staat aan het hoofd van Paulus zijn brieven als een fundamenteel leerboek. Ik vertel een nieuwe bekeerling nooit om ergens anders te gaan lezen dan in het boek Romeinen. Waarom? Omdat nieuwe gelovigen gegrondvest moeten zijn in een degelijke Paulinische leer om stabiel te worden in hun geloof. Het geloof dat de "belijdende kerk" de afgelopen ca 1500 jaar heeft proberen te begraven.

De vier grondslagen van het boek Romeinen

Het boek Romeinen is verdeeld in 4 verschillende basisstenen. Net zoals je een huis zou gaan bouwen om in te leven, bouwt Romeinen voor de gelovige het fundament van de leer waarin de ziel moet wonen.

--De eerste funderingsteen is "Rechtvaardiging Door Geloof" en omvat Romeinen hoofdstuk 1-5.

--De tweede funderingsteen is "Leven Onder Genade" en beslaat Romeinen hoofdstuk 6-8.

--De derde funderingsteen "Wat er met Israël is Gebeurd" en heeft betrekking op Romeinen 9 - 11.

--De vierde funderingsteen is "Praktische Instructies" en beslaat Romeinen 12-16.

Laten we eens kijken naar de derde funderingsteen.

Hoofdstuk 11 van de brief aan de Romeinen

"Rom. 11:1: Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik (Paulus) ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin.

OPMERKING: "Ik zeg dan" verwijst naar hoofdstuk 10, waarvan we het laatste vers zullen citeren:

"Rom. 10:21: Maar tot Israël zei hij: Ik heb de hele dag mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk.

In hoofdstuk 10 toont God aan hoe lang hij zich uitstreckte om Israël te redden, maar het mocht niet baten omdat ze ervoor hadden gekozen niet te geloven.

"Heeft God zijn volk verstoten?" Paulus zijn antwoord is: *"Dat zij verre"* Doe die gedachte weg! Dit is een term van absolute ontkenning. God heeft zijn volk op geen enkele manier verstoten, maar in overeenstemming met hun geschiedenis heeft Israël (nationaal) God verstoten. Paulus getuigt dan van zijn eigen redding en zijn Israëlitische afkomst als bewijs dat God nog steeds Joden redt, maar zoals we zullen zien, redt hij hen niet door de status van "begunstigde natie" maar door geredde heidenen. De "tafels" zoals we zouden kunnen zeggen, "zijn omgedraaid". God heeft vandaag een nieuw agentschap: de gemeente, het lichaam van Christus.

"Rom. 11:2-3: 2 God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende: 3 Heere! zij hebben Uw profeten gedood, en Uw altaren omgeworpen; en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel.

OPMERKING: Paulus zet zijn logische argument over de trouw van God aan de natie Israël voort. Hij doet dit door een bekend O.T. verhaal waarin Israël, geleid door de verachtelijke Achab en Izebel, probeerde de profeten en het door God ingestelde vereringssysteem uit te roeien.

Mis nu het punt van deze illustratie niet: Israël was afvallig. God verliet Israël niet, Israël verliet God en toch blijft God trouw aan het gelovige overblijfsel. Denk aan Hosea!

"God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft" is een verwijzing naar Gods eeuwig doel met de natie Israël. Zie:

"Rom. 11:29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.

Definitie: *"Of weet gij niet"* = "Begrijpt u het niet?".

"wat zegt de Schrift" = Ik wilde er alleen maar op wijzen dat als we "het woord der waarheid op de juiste wijze recht moeten snijden", we moeten oppassen dat we het Oude Testament niet weggooien (waar dispensationalisten vaak van beschuldigd worden). Als we het Paulinische-ontwerp van Bijbelstudie volgen, zullen we de enorme waarde van de O.T. erkennen.

“Rom. 15:4: Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden.

“1 Kor. 10:11: En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.

“Rom. 11:2:..... hoe hij God aanspreekt tegen Israël.....”. Merk hier op dat voorbede voor of tegen kan worden gedaan. Er zijn een aantal dingen waar we **VOOR** moeten bidden, maar er zijn ook dingen waar we **tegen** moeten bidden.

“Rom. 11:4-5: Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. 5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.

OPMERKING: Dit is geen Calvinistisch “voorbehoud” gebaseerd op 'Calvijns' idee van voorbestemming. Dit voorbehoud is eerder gebaseerd op verkiezing, de verkiezing van genade. Verkiezing in de bijbel betekent eenvoudigweg: God kiest degenen die hem kiezen. Die 7.000 mannen (profeten) hadden ervoor gekozen niet de weg van het nationale Israël te gaan.

Heb 11:32 en 35: En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen over.....de profeten.....35de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. geen bevrijding aanvaardden; opdat ze een betere opstanding zouden krijgen :

“Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd” – “historisch” toen Paulus de brief aan de Romeinen schreef.

“ een overblijfsel geworden” = God heeft altijd zijn volk gehad. Het woord "overblijfsel" betekent hier niet "overgebleven" zoals bij een tapijtverkoop. Het betekent degenen die blijven en in dit verband degenen die trouw zijn gebleven. Deze getrouwe Israëlieten worden door de Heer Jezus Christus geïdentificeerd als de "kleine kudde".

“Lukas 12:32: Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven.

Wie is deze "kleine kudde"? Israël kan worden verdeeld in twee groepen mensen, religieus en gelovig. De Heer Jezus Christus heeft in zijn aardse bediening het religieuze Israël voor ons geïdentificeerd.

“Matth. 23:27: Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.

“Matth. 23:1-3: 1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, 2 Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op den stoel van Mozes; 3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.

Te midden van het religieuze Israël bevond zich gelovig Israël. Houd hier in gedachten dat de profeten duidelijk waren over de komst van Christus. De Oud Testamentische geschriften voorzegen:

--Waar HIJ geboren zou worden - Micha 5: 2

--Hoe HIJ geboren zou worden – Jes. 7:14

--Wanneer HIJ geboren zou worden - Dan. 9

--Hoe HEM te identificeren – Jes. 35: 1-6

Niet alleen dit, maar ook de wijzen volgden astronomische profetieën die in de sterren waren geschreven - Gen 1:14. Het religieuze Israël verwierp de bovenstaande verzen, maar gelovig Israël keek naar Hem uit en toen Hij kwam waren ze niet verbaasd over zijn komst.

Jes. 25: 9, Lukas 2:25 - 2:32, Lukas 2:38, Lukas 24:21, Markus 15:43

"*Naar de verkiezing der genade*" (Rom. 11:5).

Definitie: Verkiezing = God kiest degenen die voor Hem kiezen.

Definitie: Genade = totale voorziening door en van God

"Rom. 11:6: En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

OPMERKING: Genade en werken gaan niet samen. Je kunt ze niet beide hebben. De goede werken van Israël konden hen niet redden en dat kunnen ze vandaag ook niet. Redding, dat wil zeggen eeuwig leven, is altijd uit genade en door het geloof geweest. Onder Israëls systeem werd hun geloof uitgedrukt door hun werken. Het was het verschil dat door deze passage wordt getypeerd:

"Lukas 18:10-14: 10 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar. 11 De Farizeer, staande, bad dit bij zichzelf: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit. 13 En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! 14 Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

Genade is de totale voorziening van God en door God. Los van Hem zijn we inderdaad onvolledig en onrechtvaardig.

"Rom. 11:7: Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.

OPMERKING: "*Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen*" WAAROM? Omdat ze niet op Gods manier kwamen.

"Lukas 13:24: Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;

"Matth. 7:22-23: 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

"Joh. 10:1: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.

“maar de uitverkorenen hebben het verkregen” (Rom. 11:7). WAAROM? Omdat ze de Schrift geloofden, omdat ze Johannes de Doper geloofden, omdat ze geloofden dat de Heer Jezus Christus was wie hij zei dat hij was.

“en de anderen zijn verhard geworden.....tot vandaag de dag” (Rom. 11:7) - Deze blindheid (of: verharding) was door hen zelf veroorzaakt vanuit het standpunt van kiezen.

“Rom. 11:8: (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag.

OPMERKING: God gaf ze waar ze om vroegen ... dat doet Hij trouwens altijd.

“Joh. 8:43-45: 43 Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen. 44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. 45 Maar Mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet.

Zie ook: Deut. 28:13-44 waar God tegen Israël zegt, als een waarschuwing, dat hij ze ‘het hoofd’ heeft gemaakt en niet “de staart”!

“Rom. 11:9-10: 9 En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen. 10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd.

OPMERKING: Paulus citeert nu uit Psalm 69: 22-23. In deze Psalm bidt David “tegen” zijn vijanden. Paulus past het vers hier toe om ons te helpen begrijpen dat religieus Israël de vijand van de waarheid was.

“Psalm 69:22: Hun tafel worde voor hun aangezicht tot een strik, en tot volle vergelding tot een valstrik.....”.

Religieus Israël at aan de "tafel" van zegen die ze niet verdienden. De zegen van Gods voorziening zou nu tot een "strik" en een "valstrik" en een "struikelblok" en een "vergelding" (terugbetaling) worden gemaakt.

Om er zeker van te zijn dat je het punt niet hebt gemist. God zal je geven waar je om vraagt. Als je zijn zegen niet wilt hebben, kun je de vloek krijgen. Het religieuze Israël koos de vervloeking zoals ongelovigen doen wanneer ze de waarheid van het woord van God verwerpen, zoals blijkt uit het volgende vers.

“2 Thess. 2:11-12: 11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

“Rom. 11:11: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

OPMERKING: " Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden?". Of .. een andere manier om dit te zeggen zou kunnen zijn: "Was het struikelen bedoeld om ze te laten vallen?" Het antwoord – Dat zij verre. Maar het religieuze Israël deed wat elke door zichzelf veroorzaakte blinde man zou doen met een struikelsteen op zijn pad: Vallen.

Op elk moment in de tijd had het religieuze Israël de oogkleppen kunnen verwijderen (en velen deden dat) en geloofden de waarheid.

“Rom. 9:31-33: 31 Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. 32 Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots; 33 Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

“Matth. 21:42-46: 42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van den Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? 43 Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt. 44 En wie op dezen steen valt, die zal verpletterd worden; en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. 45 En als de overpriesters en Farizeen deze Zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij, dat Hij van hen sprak. 46 En zoekende Hem te vangen, vreesden zij de scharen, dewijl deze Hem hielden voor een profeet.

Christus is natuurlijk de steen die de bouwers (religieus Israël) verwierpen. Omdat ze de steen verwierpen, zou het koninkrijk aan een andere natie worden gegeven (de kleine kudde = gelovig Israël). De vruchten in vers 43 zijn synoniem met geloof. Als je op de steen valt, word je gebroken (boetvaardig, berouwvol), maar als de steen op je valt, zal hij je vermalen tot poeder (onbruikbaar gemaakt voor het beoogde doel). Toen religieus Israël deze dingen hoorde en begreep wat er werd gezegd, verblindden ze zich gewillig.

“Rom. 11:11:maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden.....” -

Merk nu op dat de redding van de heidenen niet door Israël tot stand komt, maar ondanks Israël. Ze hebben hun agentschap verloren. Ze zijn niet langer Gods agentschap voor de heidenen om hen tot redding te brengen. We beginnen nu op mysterieuze grond te treden omdat dit niet-geprofeteerde informatie is. Het Oude Testament leert duidelijk dat de heidenen door Israël zouden worden gered - maar nu - met de val van Israël moet de redding op een andere manier tot stand komen. Dit andere middel is de inhoud van de verborgenheid dat aan de apostel Paulus, de apostel der heidenen (Rom. 11:13), bekend werd gemaakt in de bedeling der genade Gods (Ef. 3:2).

“Rom. 11:11..... om hen tot jaloersheid te verwekken” - God blijft deze keer zijn hand naar Israël uitstrekken door de heidenen in een andere, niet-geprofeteerde, provocatie (uitdaging). In het Oude Testament is nooit vermeld dat de redding van de Joden door de heidenen zou komen en toch is dit precies wat er in deze passage gaande is en andere passages zullen we hieronder opsommen. De provocerende bediening van Paulus aan Israël was om te laten zien dat de "zegeningen van God" nu over de heidenen werden uitgestort. En nogmaals, als Israël gered wilde worden, in deze bedeling der genade Gods, zouden ze als HEIDENEN moeten worden, inderdaad een nederige ervaring voor het trotse Israël. Zie:

“Rom. 11:30-36: 30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; 31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. 32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. 33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! 34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? 35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergouden worden? 36

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

En:

“1 Kor. 2:7-8: 7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.

“Rom. 11:12: En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

OPMERKING: Er staat veel in dit vers!! Allereerst de VAL van hen. Dit is het definitieve bewijs dat God iets nieuws is begonnen. Gods agentschap viel en hij wist dat ze dat zouden doen. God was niet verrast, hij was eerder verwachtend en voorbereid. Bereid van vóór de grondlegging der wereld !!

“Titus 1:2-3: 2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; 3 Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker;”.

Voordat hij een “wanneer”, of een “waar” maakte, heeft God ons (de heidenen) altijd in gedachten gehad. Maar deze boodschap werd in het verleden niet bekend gemaakt (Ef. 3), maar vandaag wordt ze bekend gemaakt (gemanifesteerd): *“.....door de prediking, die mij (Paulus) toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker;”.*

Het resultaat van de val van Israël bracht de rijkdom van zijn genade naar de wereld.

“2 Kor.5:18-19: 18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelfen verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelfen verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

“Ef. 1:7-9: 7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, 8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelfen.

Israël viel, maar de wereld werd rijk gemaakt! Maar er is meer ...

“.....en hun vermindering de rijkdom der heidenen” - Hier zien we **twee** dingen.

Eén: Israël werd verminderd, hetgeen betekent - "het verminderen van gezag, de waardigheid of de reputatie". Ze werden langzaam opzij gezet. Ze struikelden en vielen, het was een reeks van gebeurtenissen.

Nu weet ik zeker dat je wel eens bent gestruikeld en niet gevallen omdat je je evenwicht weer hebt hervonden en jezelf weer hebt opgericht. Maar ben je ooit gestruikeld, en heb je geprobeerd je evenwicht te herstellen en ben je toch gevallen? Het was een reeks gebeurtenissen. Uw balans was verminderd, d.w.z. verminderde zodanig dat u daarna viel.

Ik breng dit onder uw aandacht, omdat dit u zal helpen de overgang te begrijpen die plaatsvond tussen de val van Israël en de opkomst van het lichaam van Christus in het boek Handelingen.

Twee: deze vermindering bracht met name de heidenen rijkdom. Waarom? Omdat de heidenen nu iets konden doen wat ze nooit onder Israël of de wet van Mozes konden doen. Ze konden loskomen van wat God aan het doen was. Ze zouden in feite Gods agentschap voor de planeet kunnen worden.

"Ef. 3:8-9: 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Als Paulus de minste van alle heiligen was (en de Heilige Geest was het met hem eens door de goddelijke werking van inspiratie en behoud van de Schriften), wat maakt U dat dan en wat maakt MIJ dat? De wereld moet nu zien wat de Genade van God kan doen in een man of vrouw die volledig overgegeven is aan de bediening van Genade!!!!

Maar er komt nog meer ... "hoeveel te meer hun volheid?" Dit betekent ... WACHT EN ZIE ALLE GLORIEUZE DINGEN DIE GOD GAAT DOEN MET EEN VERLOST Israël !!!!

"Rom. 11:13-15: 13 Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk; 14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht. 15 Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?"

OPMERKING: "Want ik spreek tot u, heidenen". Waarom? "Voor zoveel ik **der** heidenen ap ostel ben".

Nogmaals, verder bewijs van een dispensationele verandering is het feit dat de heidenen nu hun eigen apostel hebben. Het bepaald lidwoord "**der**" is erg belangrijk omdat het "één in het bijzonder" of "zeker" aanduidt. Net zoals we zeker zijn van "het geloof", zijn we zeker over "de apostel" voor "de heidenen".

Merk op dat Paulus zichzelf hier niet verheerlijkt, maar zijn bediening. Hoe verdrietig is het dat de christenheid als geheel het ambt van de apostel der heidenen niet verheerlijkt.

"Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht".

Israël is terzijde gesteld, maar de wereld wordt verzoend (om weer in de gunst te komen). "... wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?" heeft ongetwijfeld te maken met Ezechiëls visioen in hoofdstuk 37. Dit visioen, de dorre beenderen, geeft treffend de verwoeste en wanhopige staat van zowel Israël als Juda aan; en de heropleving van deze beenderen betekent hun herstel in het koninkrijk dat volgt. Nogmaals, de gaven en roepingen van God zijn onberouwelijk.

DE PROBLEEMVERSEN ...

De volgende acht verzen kunnen veel problemen veroorzaken als u de context niet in gedachten houdt en daarom begon ik deze studie in vers 1 in plaats van vers 16.

Tot dusver kunnen we concluderen dat Israël struikelde en vervolgens viel.

Deze val was het gevolg van hun ongeloof.

Het resultaat van hun val bracht de bedeling der genade Gods en de openbaring van de verborgenheid.

Hun val vormde ook een nieuw agentschap waardoor God nu zou werken.

Dit agentschap heeft als leider "de" apostel van "der" heidenen, "de" apostel Paulus.

De volgende acht verzen dienen dan (trouwens acht is het aantal nieuwe beginpunten) als illustratie van wat we tot dusver hebben geleerd en zullen ons een hint geven over de omstandigheden rond het einde van de huidige bedeling van genade.

“Rom. 11:16: En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig.

OPMERKING: "indien de eerstelingen heilig zijn" - Het eerste offer is voor God opzij gezet voor een bepaald doel. Ditzelfde woord (heilig) wordt vertaald als "heilige / n" of het "geheiligde". De heiligen zijn heilig of apart gezet voor een door God bedoeld doel. Het punt hier is dat de eerste vrucht heilig is en daarom ook de "rest" of klomp.

Conclusie: Wat God doet, is heilig. Dan zegt hij: *“en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig”*. Hetzelfde als hierboven, hij herhaalt zijn punt op een andere manier om het punt over te brengen. De wortel is heilig, daarom zijn de takken heilig.

Opmerking: Ik geloof dat de eerstelingen Gods eeuwige doel is, evenals de “wortel” in de tweede helft van het vers. De wortel en de takken zijn dan de middelen waarop Gods doel zal zijn gericht.

“Ef. 1:10: Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is (het lichaam van Christus), en dat op de aarde (Israël) is;

“Rom. 11:17-18: 17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelve plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, 18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.

OPMERKING: De olijfboom staat symbool voor geestelijke vitaliteit. Maar laat u hier niet afleiden door de “boom”, het probleem hier is de wortel. De "afgebroken takken" verwijzen natuurlijk naar "religieus Israël". Terwijl de "ingeënte takken" de heidenen zijn. Ze moeten niet roemen tegen de takken vanwege de wortel.

Opmerking: Er is hier een correlatie tussen "Israël en de kleine kudde" (de kleine kudde is die rechtvaardige natie binnen de corrupte natie) en de "Heidenen en het lichaam van Christus" (de L.v.C. zijn die rechtvaardige mensen binnen de corrupte groep).

“Rom. 11:19-20: 19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. 20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof (Denk aan Rom. 31-32). Zijt niet hooggevoelende, maar vrees.

OPMERKING: Nationaal Israël werd NIET afgebroken omwille van de heidenen in de zin van achterstelling maar vanwege ongeloof. Nu is het belangrijk dat u dat onthoudt terwijl we door deze passage werken.

We staan door geloof, niet door positie, d.w.z. Israël heeft positioneel het hart van God ... dus toon enig respect (vrees).

“Rom. 11:21: Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare.

OPMERKING: Toon enig respect, roem niet over uw positie, onthoud wie u bent, u bent geënt, u bent niet de natuurlijke takken.

“...zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare”. = “niet sparen” hier moet "verwijdering uit het agentschap" betekenen. Eeuwig leven is hier niet in het geding, “agentschap” en Gods eeuwige doel staan op het spel.

“Rom. 11:22: Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouden worden.

OPMERKING: De sleutel tot dit vers is de laatste zin: "... indien gij in de goedertierenheid blijft". Hoe hield Israël op met “doorgaan in zijn goedheid” ?? Wat het ook was waardoor ze (Israël) NATIONAAL werden afgebroken, het zal ook de omgeving zijn waarin de heidenen NATIONAAL zullen worden afgesneden.

Waarom werd Israël afgebroken als het agentschap van God? ONGELOOF!! En hoewel er een licht brandde in de lamp van het kamp van de "kleine kudde", werd het licht gedoofd juist door de mensen die het was gestuurd om ze te redden.

Dit is precies de toestand waarin heidense naties zich zullen bevinden bij de “opname” van de kerk, het lichaam van Christus. De "opname" is het afhouden van de heidenen als Gods agentschap, het is het oordeel dat een einde brengt aan genade.

Opmerking: begrijp alsjeblieft dat zonder "een gelovig overblijfsel" binnen een bepaald volk, in een bepaalde dispensatie, een agentschap niet kan bestaan - maar het omgekeerde is ook waar, d.w.z. je kunt geen gelovigen hebben zonder ongelovigen. Het is wanneer de algemene toestand van de menigten, die in totale rebellie tegen God zijn, in combinatie met de ineffectiviteit van het getuigenis van het evangelie, dat God een bedeling afsluit.

Een goed voorbeeld hiervan is Noach. Hij predikte 120 jaar en had slechts 8 bekeerlingen. Waarom? Omdat de menigten God niet wilden “toelaten” in hun leven.

Je zou kunnen zeggen ... "Wel, is dat niet de toestand van de wereld van vandaag? Zal God deze bedeling spoedig beëindigen? "

Ik geloof niet dat de hele wereld in dezelfde toestand verkeert als de bevolking vóór de zondvloed. Er zijn nog steeds veel mensen die openstaan voor de waarheid. Ik geloof echt dat naarmate de tijd verstrijkt: "de mensen steeds slechter zullen worden, misleidend en misleid worden". Wanneer deze bedeling van genade zal eindigen weten we niet. Ook al worden we moe van alles wat we om ons heen zien en verlangen we naar ons huis in de hemel, we eigenlijk zouden moeten bidden zoals Paulus deed:

“Ef. 6:19-20: 19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

“Rom. 11:23-24: 23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten. 24 Want indien gij afgehouden zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeënt; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden?

OPMERKING: God zal Israël weer als zijn gemachtigde enten – “in de bedeling van de volheid der tijden”. Ze zullen volgens Jeremia niet steeds in ongeloof blijven.

“Jer. 31:33-34: 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een

God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den Heere! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.

Het zijn de natuurlijke takken, ze zullen opnieuw worden geënt nadat de volheid van de heidenen is ingegaan.

De Verborgenheid geopenbaard

“Rom. 11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelfen), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

OPMERKING: Hier verwijzen we naar de grootste denominatie van vandaag - de "onwetende broeders". Onwetend omdat ze "weigeren" om:

--Het Woord der Waarheid recht snijden. (Statenvertaling 2Tim. 2:15).

--Het unieke apostelschap van Paulus te erkennen.

--De verborgenheid te zien dat ons vandaag door Christus via Paulus is gegeven

--Te begrijpen dat wij vandaag niet het geestelijke Israël zijn, maar het "ene lichaam" van Christus.

Rom. 11:25 is de conclusie van Paulus op de vraag "Wat is er met Israël gebeurd?" De heidenen zijn verzoend en dat zal doorgaan tot de tijd komt dat God deze bedeling afsluit met het wegnemen van de kerk, het lichaam van Christus.

“Rom. 11:26-27: 26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.

OPMERKING: Wanneer de "volheid der heidenen" compleet is, zullen vers 26 en 27 plaatsvinden.

“En alzo zal geheel Israël zalig worden”: - Jesaja 11:11-12: 11 Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee. 12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks.

“Psalm 106:47: Verlos ons, Heere, onze God! en verzamel ons uit de heidenen, opdat wij den Naam Uwer heiligheid loven, ons beroemende in Uw lof.

“Jes. 59:20-21: 20 En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de Heere. 21 Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt de Heere: Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van den mond van uw zaad, noch van den mond van het zaad uws zaads, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid toe.

Houd hier in gedachten dat zegt – “Rom. 9: 6 : ... want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn”. Alleen het echte Israël zal behouden worden en dat betekent gelovig Israël.

Als de Heer uit Sion brult, redt hij zijn volk.

“Joel 3:16: En de Heere zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de Heere zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn.

*“En dit is hun een verbond van Mij (Rom. 11:27)” - “Hand.3:19-21: 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten **van alle eeuw**” (= vanaf de grondlegging der wereld).*

Doe een studie over de uitdrukkingen: "vanaf de grondlegging der wereld" en "vóór de grondlegging der wereld".

Israël zal worden gered wanneer Christus terugkeert - merk ook op in het bovenstaande vers dat hun zonden pas dan zullen worden uitgewist. Het maakt deel uit van de "verborgen waarheid" dat we vandaag in het tijdperk van genade volledige en totale vergeving en acceptatie hebben, NU DUS!

“Rom. 11:28: Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;

OPMERKING: "aangaande het evangelie" - het evangelie van genade, niet het evangelie van het koninkrijk.

" Zo zijn zij wel vijanden..... om uwentwil " - De Joodse religie is, net als religie tegenwoordig, de vijand van het evangelie van genade. –

“1 Thess. 2:14-16: 14 Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der Gemeenten Gods, die in Judea zijn, in Christus Jezus; dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden; 15 Welke ook gedood hebben den Heere Jezus, en hun eigen profeten; en ons hebben vervolgd, en Gode niet behagen, en allen mensen tegen zijn; 16 En verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden; opdat zij te allen tijd hun zonden vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.

“maar aangaande de verkiezing”:

“Rom.11:5: Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.

“maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil” - De "vaderen" hier zijn de patriarchen, d.w.z. Abraham, Isaak en Jacob enz. en de beloften die aan hen zijn gedaan.

“Deut. 9:5: Niet om uw gerechtigheid, noch om de oprechtheid uws harten, komt gij er henen in, om hun land te erven; maar om de goddeloosheid dezer volken, verdrijft hen de Heere, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting: en om het woord te bevestigen, dat de Heere, uw God, aan uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft.

“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen:

“Rom. 9:4-5: 4 Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen; 5 Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.

"2 Petrus 3:4: En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.

De basisbelofte aan de vaders was de belofte van opstanding !!

"Rom. 11:29: Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.

Definitie: Bekering = verandering van gedachten NIET zoals gewoonlijk wordt geleerd "om van de zonde af te keren".

OPMERKING: God maakt af wat hij begint.

"Num. 23:19: God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?

"Mal. 3:6: Want Ik, de Heere, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteed.

"Rom. 11:30-32: 30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; 31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. 32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.

OPMERKING: De heidenen hebben barmhartigheid verkregen door de genade van God, rechtstreeks en los van Israël. Nu, in deze bedeling van genade moet Israël het heidense evangelie geloven om behouden te worden.

"Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn" - Mis de betekenis van dit vers niet. De heidenen worden GEEN geestelijk Israël - NIET IN PLAATS VAN - God heeft ze ALLEN, JODEN en HEIDENEN, in ongeloof besloten OPDAT (doelbewustmaking) " opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn"! Dit is een bediening aan "ieder-mens" met een boodschap voor iedereen. De grond is nu vlak aan de voet van het kruis. God zal iedereen redden die naar hem toe komt, ongeacht RAS of PLAATS. (zonder aanzien des persoons).

Paulus zijn lofzang

Rom. 11:33: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!

OPMERKING: Het is alleen de trotse arrogantie van de mens die zijn wijsheid boven de wijsheid van God plaatst!

"1 Kor. 1:21-25: 21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; 22 Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; 23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; 24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. 25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.

"Jes. 55:8-9: Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere. 9 Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.

“Rom. 11:34: Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?”

“Matth. 22:15: Toen gingen de Farizeen heen, en hielden te zamen raad, hoe zij Hem verstrikken zouden in Zijn rede.

“Lukas 11:53-54: 53 En als Hij deze dingen tot hen zeide, begonnen de Schriftgeleerden en Farizeen hard aan te houden, en Hem van vele dingen te doen spreken; 54 Hem lagen leggende, en zoekende iets uit Zijn mond te bejagen, opdat zij Hem beschuldigen mochten.

“Matth. 22:35: En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende:

“Mark. 10:2: En de Farizeen, tot Hem komende, vraagden Hem, of het een man geoorloofd is, zijn vrouw te verlaten, Hem verzoekende.

Maar ze vingen hem nooit omdat HIJ HET LEVENDE WOORD VAN GOD IS!

“Rom. 11:35: Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergouden worden?”

OPMERKING: Wat kunnen we hem brengen als hij ons alles geeft?

“Job 35:7: Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij Hem, of wat ontvangt Hij uit uw hand?”

“1Kor. 4:7: Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij, alsof gij het niet ontvangen hadt?”

“Rom. 11:36: Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

OPMERKING: AMEN!

Conclusie

God heeft zijn volk Israël niet verstoten. Israël struikelde en viel vanwege ongeloof. God verminderde langzaam gedurende een bepaalde periode het profetische programma toen hij de bedeling van de genade van God binnenbracht. Paulus illustreert dit vallen en opstaan aan de hand van een tuinbouwvoorbeeld dat bekend is bij iedereen aan wie hij zou schrijven. Israël wordt afgebroken en de heidenen worden geënt. De heidenen mogen niet opscheppen over hun positie alsof ze iemand zijn. De heidenen worden gewaarschuwd dat ze kunnen worden afgesneden om dezelfde reden als Israël, namelijk ongeloof. Wanneer de heidenen nationaal onaanvaardbaar worden, zoals dat bij Israël het geval was, zal de “Opname” van het lichaam van Christus plaats vinden, deze bedeling zal eindigen en God zal opnieuw met de natie Israël gaan handelen.