

## **Begraven of cremeren**

Vraag : Is er een Bijbelse onderbouwing te geven voor begraven of cremeren?

Antwoord :

Er zijn geen teksten die het begraven van een dode voorschrijven of het cremeren verbieden. Dat laatste mag niet leiden tot de conclusie: 'Het is niet verboden, dus mag het. We hebben namelijk te vragen naar de "strekking" van de Schrift en dan kunnen we dit opmerken:

### Vóór het begraven

**a.** begraven is een oud Joods en Christelijk gebruik. In de Bijbel lezen we dat door hen die God dienden de doden begraven werden. Zie Gen 23:19; 49: 29-33; 50::24-26

Bijkomende zaak:

--ons lichaam is niet van onszelf (1 Ko 6:19-20)

--onze lichamen zijn leden van Christus (1 Ko 6:15)

--onze lichamen zijn tempels van de Heilige Geest (1 Ko 6:19)

wat we met ons lichaam doen bij de dood is dus niet onbelangrijk.

**b.** begraven wordt in de bijbel vergeleken met planten, of zaaien

- dat ziet vooruit naar de opstanding (zie 1 Ko 15: 35-50)

- christenen verwachten niet de verlossing uit het lichaam, maar van het lichaam (Rom. 8: 23)

De aartsvaders wilden begraven worden in het beloofde land. Zij wilden daar de opstanding meemaken.

**c.** een belangrijk voorbeeld vinden we in de geschiedenis van Mozes. God heeft deze , godsman niet door vuur tot zich genomen en a.h.w. gecremeerd, en op die manier voorkomen dat men Mozes zou gaan aanbidden (denk aan de koperen slang (2 Kon 18:4) zoals hij deed met de tweemaal vijftig soldaten die Elia wilden gevangen nemen, maar God heeft Mozes op een onvindbare plaats begraven!

**d** het grote voorbeeld is Jezus Christus. Hij werd begraven en stond daarna op .

(vergelijk 1 Kor. 15:3 en 4 en merk op dat Paulus niet sterven en begraven combineert, maar begraven en opstanding.

### **Contra crematie**

**a.** cremeren is een heidens gebruik.

**b.** daar staat achter de onderwaardering van het lichaam

- de gedachte van incarnatie bij oosterse godsdiensten houdt in dat : de mens tenslotte het bestaan in het lichaam zal 'overstijgen'

- de opvatting o.a. van Plato betekent dat het lichaam gezien wordt als een kerker waaruit de mens bevrijd moet worden.

**c** in het Oude Testament werden lijken verbrand als een 'oordeel' van God, zie Lev 20:14 en 21:9

**Het bovenstaande mag duidelijk maken dat begraven Bijbels is en cremeren niet**