



Over oorlog en vrede

Oorlog is van alle tijden. Je hoefde niet te twijfelen of een land in oorlog was wel of niet, dat was duidelijk. Alle jonge mannen werden opgeroepen, bewapend, in uniform gestoken, met maar één opdracht, kost wat kost het land te verdedigen. Dat uniform was heel belangrijk want dat maakte dat een ander mens doden ineens gerechtvaardigd was en niet strafbaar. Sterker nog, als je je best deed kreeg je zelfs een medaille en werd je gehuldigd. Het gevaar waren bommenwerpers en ander materieel, steeds geavanceerder, de tijd van mannen tegenover elkaar met bajonetten was al lang voorbij. Steden konden zo met de grond gelijk gemaakt worden, economieën stortten ineen en de angst was zo groot, dat burgers zich zelfs lieten verleiden tot verraad en onderlinge verdeeldheid. Er werden noodverordeningen ingevoerd, wetten die geen mens die helder kon denken zou accepteren. Maar ja, wie denkt in oorlogstijd nog helder?

De evolutie in oorlog voeren heeft niet stil gestaan en de allernieuwste technieken worden de laatste maanden tentoongesteld. Deze technieken zijn zo geniaal uitgedacht dat een groot deel van de bevolking niet eens in de gaten heeft dat het oorlog is. Het grootste en meest effectieve wapen in de moderne oorlogsvoering blijkt de media. Je hebt niet eens een heel gevaarlijk virus nodig, als je de media maar in handen hebt, heb je de totale macht. Was het Hitler niet die ooit zei: "Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, wordt het vanzelf waarheid"? En zo geschiedde.....

Dag in dag uit werden we "gebombardeerd" via de main stream media met beelden van overvolle ziekenhuizen, ambulances met gillende sirenes, met sterftcijfers en andere ellende. Tegengeluiden via andere mediakanalen werden en worden gecensureerd, bestempelt als nepnieuws. Spreek je je uit tegen de situatie dan ben je een complotdenker, een racist, een aluhoedje, een klimaatontkenner. De economie wordt langzaam verwoest, mensen worden via kliklijnen verleid tot verraad, demonstreren is verboden en een spoedwet staat op de agenda. Je bent wakker of niet wakker, voor of tegen zwarte piet....verdeel en heers is het motto.

Oorlog heet nu pandemie, economische verwoesting heet "intelligente lockdown", verdeel en heers heet "samen staan we sterk", de gestapo is vervangen door camera's, drones en apps en we krijgen een vaccin in plaats van een kogel.

Misschien gaat deze oorlog meer om de strijd in onszelf? Zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten, zeg ik altijd maar. Zijn wij niet net zo'n controlefreaks als de mensen die ons willen besturen? Zitten velen die nu strijden voor de vrijheid niet vast in een eigen innerlijke gecreëerde gevangenis, van angsten, tekorten, jaloezie, afgunst, verslavingen, van alles wat jouw onvrij maakt? Zomaar wat vragen...

Ik zoek tegenwoordig vaak de vrede op. Dan hoef ik maar het bos in te lopen en dan ben ik er al. Eén en al vrede is het daar. Het is besmettelijk ook, die vrede en rust. Velen malen meer besmettelijk dan



een virus. Het dringt je lichaam binnen, neemt je over en creëert instante immuniteit tegen alles wat niets met vrede en rust te maken heeft. Het viel me op dat de natuur dit jaar nog veel uitbundiger is dan andere jaren. Alsof ze extra haar best doet om aandacht te trekken. Misschien wil ze je juist nu vrede en schoonheid laten ervaren en laten zien dat ondanks de situatie, of dankzij de situatie, je kan groeien en bloeien, floreren en stralen. In de natuur is het hoogtepunt van groei en bloei voorbij, precies zoals in de wereld. De zaden worden uitgestrooid. Ze worden straks bedekt onder afgestorven planten, afgevallen bladeren en blijven een donkere winter lang wachten tot het licht weer terug komt en het tijd is om te ontkiemen. Alles wat aan het afsterven is, de hele maatschappij zoals wij die kennen, met al haar systemen, is een voedingsbodem voor vernieuwing. Jij hoeft alleen jouw zaadje te planten en daar het licht op te schijnen.

